

Beste mensen, supporters van de Bajesagenda,

25 Jaar geleden werd de eerste bajesagenda gepresenteerd. Ik heb hem hier bij me. 1988. Samen met ds. Jan de Waard had ik contact met de Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift en de Bijbelkioskvereniging (dat zijn de voorlopers van ARKO. Wat we wilden was gedetineerden en patiënten iets in handen geven waar ze iets aan hadden. Toen kwamen we op het idee van de agenda.

We voerden actie onder de achterban van genoemde organisaties onder het thema 'Geef ze iets goeds in handen'. Met als resultaat deze eerste bajesagenda.

(stapel tevoorschijn)

Een gebed daaruit is me mijn hele pastorale loopbaan bijgebleven.

Als ik niet slapen kan

De agenda heeft in 25 jaar heel veel betekend.

5 jaar geleden op bezoek bij TBS (Martin)

pers enz

bezoek in Exodus huis, vrouw in Spanje gevangen

citaten in de bajesagenda 2012

Ark heeft de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in het justitiepastoraat:

agenda

believe in life

kerstkaarten

mijn boek 'Een misdadiger is meer dan zijn delict'